

Zondag



Toelichting:

- 1 Hee soms - wel naar de supermarkt
- 1 Met kerstmarkt jaarmarkt enz
- 1 Niet in een supermarkt, maar wel als uitje in een stad
- 2 Voor mij mag één dag in de week wel anders zijn dan alle andere dagen. Als alle dagen hetzelfde zijn, is er nooit iets bijzonders.



Toelichting:

- 2 Gemakkelijk als ik iets tekort kom
- 2 Ik woon er naast en soms is de verleiding te groot, bijvoorbeeld als er onverwacht bezoek

komt.

2 Omdat het kan maar als het enigszins mogelijk is NIET!



Toelichting:

- Belachelijk doe normaal
- Dat is pas echt individualisme, als de winkels hun openingstijden moeten aanpassen aan de individuele klant. Als je in 13 uur op een dag (en 4 uur op zondag) nog geen moment kunt vinden om boodschappen te doen, ben je voor mij een arme tober.
- Het is nu ook prima, je past je ritme er op aan, maar soms is het wel fijn om net wat meer ruimte te hebben.
- Volstrekte onzin. Er wordt niet meer verkocht. Mensen hebben nooit vrij. Extra kosten worden altijd op een of andere manier doorberekend of de ondernemer heeft zelf nooit vrij. Overheid moet dit gewoon verbieden.

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?



Toelichting:

- 1 Daarbij moeten de openingstijden wel duidelijk aangegeven worden op de deur of het raam van de winkel, en het liefst ook in de eventuele folder(s).
- 1 Maar wel met een maximum aantal uren per week.
- 2 Er moet wel een advies zijn vanuit gemeente en/of winkeliersvereniging, zodat iedereen vanuit dit gegeven zelf kan beslissen. Ze beslissen tenslotte ook over hun eigen portemonnee!
- 3 Ik vind een gezamenlijke/gemeentelijke beslissing beter anders word het een zootje
- 3 In principe mag hij zelf weten wanneer hij open is, maar als er iets van gezamenlijke openingstijden zijn, is het wel makkelijker winkelen en duidelijker.
- 3 Omdat het voor kleine zelfstandige moeilijker is om altijd open te zijn heb ik mijn twijfels.
- 4 Als consument weet je dan niet meer waar je aan toe bent. Boodschappen doe ik bovendien online.
- 4 Beter voor de plaatselijke middenstand als de winkels gelijktijdig geopend zijn
- 4 Binnen een gebied moeten klanten wel weten waar ze aan toe zijn. Wisselende sluitingstijden veroorzaken irritatie. Is de helft dicht dan ga je ook lieve niet winkelen omdat het ongezellig is en je niet overal terecht kunt.
- 4 Gezamenlijke openingstijden handhaven. Daarnaast zelf weten of ze extra open gaan
- 4 Ik ben voorstander van enig overleg, uniformiteit voor dezelfde branche verdient de voorkeur
- 4 Ik vind dat er maatschappelijk gezien richtlijnen moeten zijn.
- 4 Lijkt me voor de kopers onduidelijk en voor ondernemers niet aantrekkelijk als winkels op verschillende dagen en tijden geopend zijn.
- 5 De klant mag er toch van uit gaan dat de winkels door de weeks en zaterdags op normale tijden open zijn.
- 5 Ik zou toch weer naar die ene dag in de week zonder koopgekte toe willen.
- 5 Voor grotere ondernemers zoals een Albert Heijn is dit gemakkelijk te doen. De kleine ondernemer kan hier niet tegen opboksen wanneer deze ook nog een gezinsleven wil hebben. Daarnaast verliest de kleine ondernemer klanten aan grote ketens wanneer deze ruime openingstijden hebben.
- 6 Als ze de branche niet kapot maken
- 6 Ik denk dat het in zijn nadeel is als de ondernemer niet meedoet met de rest maar op zondag mogen ze van mij dicht zijn.

Kenmerken raadplegers

Aantal respondenten: 238

Invultijd enquête: gemiddeld 3 minuten en 55 seconden

Om de representativiteit te versterken zijn enquêteresultaten gewogen op leeftijd en geslacht.

