

Sinterklaas & zwarte piet

Nog even en dan mogen we Sinterklaas wederom ontvangen.



Toelichting

- Behouden van zwarte piet
- Beslist gewoon door gaan met UITSLUITEND ZWARTE PIETEN. Geen enkele andere kleur en nog veel meer zwarte pietten dan voorgaande jaren.
- Blijkbaar weten sommige personen niet wat ze hiermee aanrichten. Ze houden er geen rekening mee, dat het een kinderfeest is. Ze houden er klaarblijkelijk geen rekening mee, dat ze ook de maatschappij nog eens op hoge kosten jagen (denk hierbij aan omzetten van liedjes, en herschrijven van de boeken). Ook is de naam zwarte Piet uit een geheel andere doelstelling naar voren gekomen dan discriminatie. Zullen we dan ook maar de naam van onze Jodekoeken, e.d. afschaffen. En zo zijn er nog wel meer dingen te bedenken.
- De geschiedenis van Zwarte Piet schijnt niks met slavernij te maken te hebben. Wel zou ik Zwarte Piet gebruiken om een en ander uit te leggen over waarom discriminatie en racisme verwerpelijker zijn.
- Dit hoort bij de Nederlands cultuur en traditie. In stand houden. Wanneer we toe gaan geven aan een kleine groep mensen, die daar problemen mee heeft : waar blijven we dan ? De Kerstman met zijn bolle buik kan dan ook wel verdwijnen. Die discrimineert mensen met een bolle buik, die daar misschien wel niets aan kunnen doen. En zo kan ik nog wel een hoop meer opnoemen. Schandalig dat de politiek daar zoveel aandacht aan besteedt. Er zijn wel belangrijkere dingen om over te beslissen, lijkt me zo. Laat ze maar eens enkele dagen meelopen in de zorg !
- Gewoon als altijd houden anders kan je de paashaas ect ook wel afschaffen. de mensen die er moeite mee hebben (vooral buitenlanders) die moeten hier maar oprotten wij mogen in ons eigen land toch bepalen wat wel en niet kan (mag)

- Heeft helemaal niks met discriminatie te maken. Maar om van het gezeik af te zijn, kunnen we de Pieten schminken in geel, groen, rood, oranje en zwart en heeft men niets meer te zeuren en de kleine kinderen geloven het wel, als je zegt dat ze nu verschillende kleuren hebben omdat ze dat leuker vinden. Die kleintjes geloven meteen alles!!
- Het is een traditie van oudsher, er wordt veel te veel ophef over gemaakt. Er zijn belangrijkere dingen.
- Het Sinterklaas feest is een kinderfeest, ik vind het erg jammer, het bestaat al zolang in deze vorm.
- Iedereen heeft zijn mond vol over dat we elkaars cultuur moeten respecteren. dan ook zwarte piet . dat is onze cultuur . en geen slavernij!!!!
- Ik denk echter wel dat er belangrijkere dingen zijn om ons druk over te maken dan Sinterklaas, te zot voor woorden dat de politiek en gemeentes zich hier serieus inmengen terwijl het hele land op zijn gat ligt door het afbraakbeleid, er zijn vele malen belangrijkere en urgentere zaken!
- Is een Nederlandse tradities
- Ja maar zwarte mag als extra roepnaam van Piet komen te vervallen.
- Kinderfeest dient met de tijd mee te gaan. Nu is er overdreven aandacht.
- Laat mensen zich druk maken om echte problemen, de negativiteit word door deze onzin veel meer uitgelicht als het onschuldige kinderfeest dat het was. En iis geen een kind die er een probleem van maakt, alleen een stel volwassenen die niet beters te doen hebben.
- Laat ons cultureel erfgoed niet verminkt worden door enkele schreeuwers in het land en enorm veel poeha in veel media.
- Let op ! Over een paar maanden wordt het bestaansrecht van de paashaas" in twijfel getrokken. Vooral "angsthazen" schijnen hierin het voortouw te nemen. Interessant overigens om vooraf dit fenomeen eens nader onder de loupe te nemen om niet achteraf te moeten constateren: "Mijn naam is haas
- Maar sta open voor verandering. Het aanpassen van rare tradities heet beschaving.
- Omdat zwarte piet in zijn huidige vorm niets te maken heeft met het benadelen van minderheden. Zwarte piet is cultureel erfgoed en dat moet je koesteren en niet wegdoen! In een democratie gaat dat gebeuren wat de meerderheid wenst!
- Tradities in ere houden, zwarte Piet is zwart en dat komt omdat hij pakketjes bezorgt door een schoorsteen. Hij helpt die oude man op zijn paard.
- Wij gaan de vreemdelingen" in ons land ook niet verbieden hun tradities om zeep te helpen, waarom moeten wij ons aanpassen zij zijn hier de indringers..... en dan mogen wij niet discrimineren nou ze zorgen er zelf voor dat dat alleen maar erger word, met hun eisen en regels en aanpassingen (moskee, geen zwarte piet, ramadan enz) wanneer beseft een ieder dat als wij naar daar gaan WIJ ons aan moeten passen aan hun daar en hier moeten WIJ ook ons aanpassen aan hun hier dus hoe zit dat????????????? "
- Zwarte Piet hoort bij onze cultuur en heeft niets met rassendiscriminatie te maken.
- Zwarte Piet is deel van een toneelspel zeker geen discriminatie
- Zwarte piet is zwart einde discussie. Heb het als kind altijd prachtig gevonden en nu nog. Heb het ook nooit met racisme geassocieerd.
- Zwarte piet maakt het feest voor de kinderen ze delen de pepernoten uit, pakken kadoos in ed. sinterklaas zwaait alleen maar
- Te gek voor woorden, maar vooruit dan: Traditie waar niks mis mee is! Moeten we weer wijken voor een kleine minderheid? Mooi zo laten. Punt.
- Jammer, maar ik heb geen zin in de discussie over zwarte piet.
- Voor mij persoonlijk een non-issue. Rekening houdend met protesten een simpele oplossing zoeken, wachten tot de bui (waarschijnlijk) overwaait. De bedoeling is immers om duidelijk te maken dat niemand zich gekwetst hoeft te voelen.

1.1 Wat zou u anders willen zien?

- Alleen Sinterklaas , of de Kerstman.
- Als Zwarte Piet mensen kwetst doordat zij zich gediscrimineerd voelen, schiet hij zijn doel voorbij. Een andere vorm of kleur is dus prima.
- Een paar uiterlijke aanpassingen.
- Gekleurde pieten.
- Gewoon Piet
- Meer op maandag
- Minder zwart
- Bruin?
- Zo laten.

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op woonplaats en geslacht.